



groen...
zijn nog de weiden
een enkele akker
breekt de maat,
verdreven
door verkeers-gejakker
is het voor stilte nu te laat
'k zie de Poel
nog in 't verleden
steeds maar wijkend
voor het heden...
'k voel de kilte
van het natte gras
en weet weer
hoe het vroeger was!

[uit: Morgen zal ik dansen © jan Kösters, 2018]